

”...KAN JEG OVERHOVEDET FINDE UD AF AT VÆRE KRISTEN...”

En beskrivelse af unge i
evangelikale kirkelige
fællesskaber i Danmark

Indholdsfortegnelse:

Baggrund	3
Metode	4
Hvordan har de kirkelige unge det?	5
<i>Hvor ofte oplever du dig stresset?</i>	6
<i>Oplever mig god nok som jeg er</i>	7
<i>Fællesskab og ensomhed</i>	8
<i>Kirken er der jeg hører til</i>	8
<i>Konklusion på kirkelige unges trivsel.</i>	8
Unge er ikke bare unge... 3 grupper af kirkelige unge	9
<i>Hvordan fandt vi frem til de tre grupper</i>	10
<i>De klassisk troende</i>	12
<i>De spørgende troende</i>	14
<i>De forbeholdne troende</i>	16
Fortæller danske kirkelige unge om Jesus til andre?	19
<i>De unge og den store verden</i>	22
<i>Frivilligt arbejde</i>	23
<i>Klima</i>	23
Konklusion og udfordring	24
Litteraturliste	25

Baggrund

I efteråret 2022 efter 2 år med Corona-nedlukninger og de dertil hørende udfordringer, tog Rasmus Jonstrup sammen med Studiecenter for Menighedsbaseret Teologi (SCMT) og Ungdomsleder Netværket (ULN - en samling af ledere i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde) initiativ til at lave en undersøgelse af, hvordan udviklingen havde været i det kirkelige teen- og ungdomsarbejde fra 2019 til 2022. Hovedkonklusionen var, at det kirkelige teen- og ungdomsarbejde er udfordret både i forhold til deltagerantallet og ressourcerne, særligt forstået som nye ledere.

Undersøgelsen afslørede et paradoks: På den ene side er der et kirkeligt ungdomsarbejde, som har vanskeligt ved at fastholde de unge, som allerede er en del af det. På den anden side viser undersøgelse efter undersøgelse, at danske unge mistrives og længes efter at blive set og rummet. Men heller ikke de unge formår man at favne og tiltrække.

På baggrund af det paradoks og den første undersøgelse ønskede ULN og SCMT at undersøge, hvad der kendetegner de unge, som allerede kommer i kirkelige fællesskaber, så man bedre kan være kirke med og for dem. Det er den undersøgelse, som du sidder med i hånden.

Undersøgelsen kommer ikke med løsninger, men peger på forskellige bevægelser blandt kirkelige unge. Det er op til læseren at drage konklusionerne og finde løsningerne.

De deltagende organisationer, som står bag undersøgelsen:

Apostolsk Kirke Børn og unge - AKBU
Baptistkirkens Børn og Unge - BBU
Børne og Unge Oase - BUO
Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde - CKU
Evangelisk Frikirkes Børn og Unge - EFBU
Kristeligt Forbund for Studerende - KFS
Landsforeningen for Kirkeligt Ungdomsarbejde - LFKU
Luthersk Mission Ungdom - LMU
Ung Mosaik
YFC - Youth for Christ - YFC

Metode

Undersøgelsen bestod af to dele: Først og fremmest en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse som var tilgængelig online. For det andet en række kvalitative fokusgruppe interviews, foretaget på diverse kirkelige sommerstævner.

Selve indsamlingen af de kvantitative data skete på flere måder:

- På organisationernes sommerstævner blev der på forskellige måder givet mulighed for at svare på spørgsmålene i undersøgelsen.
- De forskellige organisationer har udsendt link til undersøgelsen til deres lokalgrupper.
- Organisationerne har via sociale medier delt linket til undersøgelsen med deres medlemmer.

I undersøgelsen er der også en række citater fra unge. Disse citater stammer fra de fokusgruppe interviews, som blev lavet på Sommeroase, Mosaiks sommer camp, Apostolsk Kirkes sommer camp samt Evangelisk Frikirke i Danmark og Baptistkirkens fælles sommer camp

I alt har 537 unge svaret på undersøgelsen, og vi har lavet 4 fokusgruppe interviews med i alt 16 deltagere.

HVORDAN HAR DE KIRKELIGE UNGE DET?

I medierne ses der ofte overskrifter om unges mistrivsel. Der har i de senere år været en stigende tendens til mistrivsel blandt unge, når det gælder almen trivsel, ensomhed, stress etc. (Heide Ottosen et al.).

Når vi spørger unge i kirkelige miljøer, har vi desværre ikke nogen tal at sammenligne med fra tidligere år. Så vi kan ikke sige om trivslen blandt unge i kirkelige miljøer er blevet dårligere.

80% af unge kirken trives
meget godt eller godt



20% trives ikke godt

Men 80,2% af respondenterne beskriver deres trivsel som enten meget god eller god. 7,2% beskriver den som dårlig eller meget dårlig. Det vil sige, at de fleste oplever deres trivsel som god. Dette flugter meget godt med tallene fra DUFs seneste undersøgelse af unge (DUFs Ungeanalyse). Det skal dog nævnes, at hver femte ung i kirkerne siger, at deres trivsel ikke er god.

Hvor ofte oplever du dig stresset?

Et af de parametre, som ofte bliver trukket frem i forhold til unges trivsel, er deres oplevelse af stress. Tabellen nedenfor viser, at 69,8 % af de unge i undersøgelsen oplever sig stressede ofte eller en gang i mellem.



Når man kigger på, om der er forskel på, hvor meget mænd og kvinder oplever stress, viser der sig en markant forskel. Det er 80,1% af kvinderne i undersøgelsen, som ofte eller en gang i mellem oplever stress, mens det kun er 57,4% af mændene. Når man sammenligner med tallene fra CURs undersøgelse af universitetsstuderende, så er tallene meget ens (*CUR Uni Studerende*).

Fællesskab og ensomhed

Oplevelsen af fællesskab er et af de vigtige parametre for den gode trivsel (*DUFs Ungeanalyse*). Generelt er der mange, som oplever, at de har det godt relationelt, men der er også en gruppe af unge i kirkerne, som savner fællesskab og relationer.

Oplevelsen af ensomhed og det at savne fællesskab er ikke mindre i kristne fællesskaber, end i andre former for fællesskaber (Vive, CUR, DUF). Det ser ud til, at der i alle fællesskaber er en gruppe på cirka 20%, som oplever sig uden for fællesskabet.

“Jeg ved godt, at vi siger, at vi har det her unikke fællesskab i kirkerne, men jeg baks rigtig meget med min tro i øjeblikket, og jeg synes, det er svært at dele i fællesskabet, og ofte føler jeg mig mere ude end inde, og måske er det i grunden en følelse jeg ofte har oplevet i kirken.”

Mand, 23 år.

Oplever mig god nok som jeg er?



28% af de unge i kirkerne er ikke enige i, at de er gode nok som de er

Der er 69,6% af kvinderne og 75,1% af mændene, som oplever, at de er gode nok, som de er. Det vil sige, at hver fjerde mand og næsten hver tredje kvinde kæmper med spørgsmålet, om de er gode nok. Der kan være mange faktorer, der spiller ind i oplevelsen af, om man er god nok. Men nogle gange kan kirken være medvirkende til den oplevelse.

“Nogle gange kan man godt have den følelse, at man ikke er god nok, for der er hele tiden ting, man skal leve op til. Du skal læse i din Bibel, bede, være frivillig, og nogle gange tænker jeg, kan jeg overhovedet finde ud af at være en god nok kristen?”
Kvinde 20 år.

I DUFs ungdomsanalyse svarer 59%, at de er enige i, at deres selvværd afhænger af deres præstationer. De unge er en del af en præstationskultur, som på mange måder presser dem, og de oplever ofte et behov for at præstere og være en succes, for at have oplevelsen af at være gode nok (Petersen:28). Denne oplevelse af en præstationskultur og et pres fra det kirkelige fællesskab som ovenstående citat indikerer, kan have betydning for, hvorfor så forholdsvis mange unge ikke oplever, at de er gode nok som de er.

Kirken er der jeg hører til

Oplevelsen af fællesskab i kirken kan også være udfordrende, som citatet ovenfor viser, og på mange måder bekræfter det nedenstående tabel:



1/3

af de unge oplever ikke, at de hører til i kirken

Det er kun 2/3 af de adspurgte, som er enige i oplevelsen af, at de hører til i kirken. Så ligesom ungdomskulturen generelt er udfordret i forhold til stigningen i antallet af unge, som oplever sig ensomme, så det ser ud til, at kirken står overfor den samme udfordring, når det gælder de unge, som er en del af kirkelige fællesskaber. Der er mange, som oplever, at de ikke hører til i fællesskabet.

KONKLUSION PÅ KIRKELIGE UNGES TRIVSEL

De allerfleste i kirken har det ret godt og trives. Der er en gruppe, som ikke trives. På mange måder minder tallene fra kirkelige unge om tallene fra andre lignende undersøgelser af unge.

UNGE ER IKKE BARE UNGE... 3 GRUPPER AF KIRKELIGE UNGE

I vores kvantitative undersøgelse fandt vi frem til 3 grupper af kirkelige unge, som havde nogle særlige kendetegn. De er kort beskrevet nedenfor.

De klassisk troende

De er en del af de kirkelige fællesskab flere gange om ugen, de tror på Bibelens autoritet, de tror på, at frelsen sker gennem bekendelsen af Jesus som Herre. De abonnerer overvejende på de klassiske kristne konservative værdier. Deres spørgsmål til kirken er: "Er der plads til, at vi kan være med til at gøre en forskel?"

De spørgende troende

De kommer jævnligt i kirken, cirka fire gange om måneden. Der er færre i denne gruppe, som har de klassiske evangelikale holdninger til frelse, guds-billede, etik og kristen adfærd. De er tilknyttet kirken og ser sig selv som en del af kirken, men de stiller også flere spørgsmål til kirken, hvilket fremgik særlig tydeligt af fokusgruppe interviewene. Spørgsmålet som de stiller til kirken: "Er der plads til os i kirken - samtidig med at vi har vores tvivl?"

De forbeholdne troende

De kommer 1-2 gange om måneden eller mindre i deres kirkelige fælleskab. De udgør en gruppe, som bevæger sig endnu mere væk fra de klassiske evangelikale overbevisninger. Men der er stadigvæk over 70% af dem, som oplever, at deres relation med Jesus giver mening og glæde, så troen er der stadig for mange af dem. Spørgsmålet, som de stiller til kirken, er, om der er plads til dem, selvom de ikke er synligt aktive, men i deres selvforståelse er de stadig en del af kirken.

De fordeler sig på følgende måde antalsmæssigt i undersøgelsen:



Hvordan fandt vi frem til de tre grupper

Når man laver analyser af kvantitative data, så afprøver man forskellige variable for at se, hvilke sammenhænge, der findes. I det herværende datasæt er der blevet testet for, om køn, bopæl etc. har haft betydning for, hvordan man forholder sig til tro, kirke og hverdagslivet. Man kan selvfølgelig finde visse signifikante sammenhænge mellem køn og hvordan man svarer, særligt når det handler om trivsel, hvilket ikke er så overraskende, da mange andre undersøgelser også finder disse sammenhænge. Der var dog mange af de klassiske baggrundsvariable, som ikke gav et tydeligt mønster i sammenhængen. Men da spørgsmålet om kirkeligt engagement målt på, hvor ofte man deltager i kirkelige aktiviteter, blev brugt som baggrundsvariabel, så dannede der sig et tydeligt mønster, som viste, at det kirkelige engagement havde ret stor betydning for nærmest alle andre spørgsmål.

Hvad så med kirkelig baggrund kan man spørge, har det ikke også betydning? Jo, det har også en vis betydning, men nogle af kirkerne har få deltagere med i undersøgelsen til, at man kan sige noget om, hvordan det reelt er i det pågældende kirkesamfund. Efter at have afprøvet kirkebaggrund som baggrundsvariabel, kan vi konstatere, at det har nogen betydning, men det som har størst betydning, er, hvor ofte man er aktiv i et kirkeligt fællesskab.

Vi kan reelt set kun forholde os til de unge, som har svaret på undersøgelsen, og i undersøgelsen viser der sig tre grupper, som har nogle forskellige karakteristika. Vi vil mene, at der på baggrund af undersøgelsen og vores fokusgruppe interviews, er god grund til at formode, at de tre grupper er et godt billede på nogle af de bevægelser, som sker blandt kirkelige unge med en evangelikal baggrund.

81% af de unge oplever at relationen med Jesus giver glæde og mening, men 70% synes det er vanskeligt at udleve troen på Jesus i hverdagen.

Der er visse spørgsmål, hvor de tre grupper er enige. Et stort flertal i hver gruppe er enige i, at deres relation med Jesus giver dyb glæde og mening. Samtidig er der også et stort flertal i hver gruppe, som finder det vanskeligt og udfordrende at udleve deres tro i hverdagen.

“Jeg har oplevet par gange, at der ikke var plads til mine spørgsmål, og nogle gange tør jeg ikke en gang tale med mine venner fra kirken om mine spørgsmål, for jeg er bange for, hvad de vil tænke om mig”

Mand 24 år.

“Jeg oplever, at min tro på Jesus stadigvæk giver mening, men jeg har det virkelig svært med kirken, jeg synes, der er så mange, som ikke efterlever det, som de siger er så vigtigt “

Kvinde 23 år.

Disse to unge har oplevet det som udfordrende at være en del af kirken på hver deres måde, og tallene i undersøgelsen indikerer, at der er en del unge, som er udfordret af at være i det kirkelige fællesskab, også selvom de deltager trofast.

70%

synes ikke, at kirken har klædt dem ordentligt på til at forholde sig til, hvordan de skal udleve deres seksualitet og hvordan de skal forholde sig til det digitale ungdomsliv.



I DE SENERE ÅR HAR DER VÆRET EN HEFTIG DEBAT OG SNAK, OM HVORDAN MAN SKAL LEVE SOM KRISTEN.

Et af de hede debattemner har været homoseksualitet og hvordan man som kristen skulle forholde sig til hele LBGTQ bevægelsen. “AdamogEva.dk” har sammen med CUR lavet en ret omfattende undersøgelse omkring dette, som vi gerne vil opfordre læsere af denne rapport til at dykke ned i, hvis man er mere interesseret i det tema.

I denne undersøgelse har vi også stillet deltagerne en række livsstilsspørgsmål, og i vores fokusgruppe interviews så var det uden tvivl ved disse spørgsmål, at deltagerne var mindst sikre i deres svar. I det næste afsnit vil vi prøve at beskrive de tre grupper af kirkelige unge.

TIL SAMMENLIGNING:

Blandt danske unge har **62%** af dem været fulde inden for den seneste måned.



De klassiske troende

De klassisk troende er den største gruppe i vores datasæt. De er aktive flere gange om ugen i et kirkeligt fællesskab, og for **97,4%** af dem har det stor betydning at være en del af et kirkeligt fællesskab. Det er ikke så overraskende, når man tænker på, hvor meget tid de rent faktisk bruger på deres kirkelige fællesskab

Selvom nærmest alle mener, at det kirkelige fællesskab har stor betydning for dem, så er der alligevel 18% af dem, som indenfor det sidste har overvejet at forlade deres kirkelige fællesskab.

Årsagerne til det er mangeartede, og der er ikke en årsag, der klart står frem. Det er en meget individuel sag. Måske handler det også om, at man ikke altid oplever sig tilpas i kirken eller savner flere tætte relationer. I hvert fald er der **51,1%** af dem, som savner flere tætte relationer i kirken. Så selvom man er meget aktiv i kirken, betyder det ikke nødvendigvis, at man oplever at have nok tætte relationer i kirken.



86% af de klassisk troende beder flere gange om ugen (**62%** dagligt), mens det kniber lidt mere med bibellæsningen, det er omkring **40%** som læser i bibelen på en ugentlig basis. Selvom bibellæsningen kniber lidt, så mener over **90%**, at bibelen er Guds inspirerede ord.

I Kara Powells forskning i åndelig dannelse af unge (Powell and Clark), har hun fundet frem til, at der er tre spørgsmål, som unge altid stiller mere eller mindre bevidst. Hvem er jeg? Hvor hører jeg til? Hvordan kan jeg gøre en forskel? (Kara Powell Sticky Faith, 2011) En af de kategorier, hvor de klassisk troende "stikker ud" i forhold til de andre grupper, er når det gælder, hvorvidt troen kan hjælpe dem til at gøre en forskel i verden. **89,7%** mener at deres tro giver dem mulighed for at gøre en forskel i verden. Det kan selvfølgelig forstås på flere måder

- Troen kan give en styrke til at gøre en forskel
- Troen på Gud er det som kan forandre verden
- Troen giver et netværk, så man kan få adgang til steder i verden, hvor man kan gøre en forskel

Lige meget hvordan man forstår, at troen kan give mulighed for at gøre en forskel, så opleves troen som en vigtig ressource for, at man kan gøre en forskel.

81%

af de klassisk troende mener, at man går fortabt, hvis man ikke tror på Jesus som sin frelser, når man dør



Det er kun 11% af de klassisk troende, som har været fulde inde for den seneste måned.



16% har haft sex eller tænker at have sex inden de bliver gift.



76% mener at sex hører til inden for ægteskabet



22 % er enige i, at man skal frit kunne udleve sin seksualitet i kirken



53% mener, at homoseksualitet er en synd.



“Jeg er måske lidt gammeldags, men jeg tror faktisk på det, som står i bibelen, og jeg tror den har ret, når det gælder himmel og helvede og alt det der handler om sex”
Mand 21 år.

I interviewet med ham, fornemmer man, at det er svært for ham at sige sin mening, fordi han ikke helt ved, hvordan de andre i fokusgruppen, som han ikke kender, vil reagere.

Det er også vigtigt at sige at selvom langt størstedelen af de klassisk troende mener det samme som den unge mand, så er der faktisk 15-20% af de klassisk troende, som ikke deler alle de klassiske evangelikale holdninger og værdier. Så selvom man er meget kirkelig aktiv, og fællesskabet betyder meget, så er det ikke sikkert, man køber ind på alle af fællesskabets værdier.

Spørgsmålet som den gruppe stiller til kirken er, får vi lov til at gøre en forskel og forandre verden her?

De spørgende troende

Der er cirka **35%** af de spørgende troende i data sættet. De er aktive cirka 1 gang om ugen i et kirkeligt fællesskab. **87,1 %** af de spørgende troende angiver, at det har stor betydning for dem at være en del af et kristent fællesskab. Selvom så mange oplever, at det har stor betydning, så ville mere end 2 ud af 3 ønske, at de havde flere tætte relationer i kirken.



“Jeg har nærmest ingen venner i kirken, eller jo men det er nogen, som jeg har gået på efterskole med, og der er også mange af dem, som har det lidt stramt med kirken”
Kvinde 22 år.

Søren Østergaard, leder af CUR har flere gange påpeget, at generationen efter Corona har vanskeligt ved at danne venskaber, det er ikke noget, der kommer naturligt, men det er noget som skal læres, og det gælder også, når det handler om venskaber i kirken

33% af de spørgende troende har overvejet at forlade deres kirkelige fællesskab inden for det seneste år. Da vi i fokusgruppe interviewene spurgte ind til, hvordan det kan være, at man overvejer at forlade det kirkelige fællesskab, så var der flere som pegede på, at det nogle gange kan være vanskeligt at leve i spændingen mellem virkeligheden udenfor kirken og virkeligheden inde i kirken. Eller sagt på en anden måde, det kan være svært at få kirkelighed og virkelighed til at hænge sammen.



83% beder flere gange om ugen, **40,9%** beder dagligt. 1/4 af de spørgende troende læser i Bibelen ugentligt. **82%** har tillid til, at Bibelen er Guds inspirerede ord, men selvom der er så mange, som mener, at bibelen er Guds inspirerede ord, så er det kun cirka **40%**, som mener, at Bibelen er det, man behøver for at kunne leve et meningsfyldt liv. Så man kan sige, at deres forhold til Bibelen er lettere ambivalent.

70%

af de spørgende troende mener, at man går fortabt, hvis man ikke bekender Jesus som sin frelser inden, man dør.



20% af de spørgende troende har været fulde inden for den seneste måned, så procentvist er det næsten dobbelt så mange som de klassisk troende.



27 % har haft sex eller tænker at have sex inden de bliver gift.



64% mener, at sex hører til inden for ægteskabet.



35 % er enige i, at man skal frit kunne udleve sin seksualitet i kirken.



40% mener, at homoseksualitet er en synd.



Selvom der er mange i denne gruppe, som stadig har en del klassiske holdninger, så er det cirka **50%** af de spørgende troende, som stiller sig spørgende overfor de klassiske evangelikale værdier og holdninger.

I fokusgruppe interviewene var der mange spørgende troende. De var overvejende positive overfor kirken, men de havde også en del spørgsmål og tog ikke alt for gode varer, og var meget lyttende og interesserede i, hvordan de andre i gruppen så på Gud og livet.

Spørgsmålet som denne gruppe stiller til kirken er, om der er plads til dem, selvom de kan være tvivlende og have mange spørgsmål til kirken og dens praksis,

De forbeholdne troende

Der er cirka **15%** af de forbeholdne troende i datasættet. De er aktive få gange om måneden i et kirkeligt fællesskab, men selvom de kun kommer forholdsvis få gange i fællesskabet i løbet af en måned, så oplever **73%** af dem, at det har stor betydning for dem at være en del af et kristent fællesskab. Det kan give anledning til en del overvejelser, måske særligt blandt kirkelige ledere. Hvem betragtes egentlig som en del af fællesskabet, er det kun dem som kommer ofte eller er det også dem som kommer sjældent?

49% af de forbeholdne troende har indenfor det seneste år overvejet at forlade deres kirkelige fællesskab, og det kan måske hænge sammen med, at det kun er hver tredje, som oplever, at kirken er et sted, hvor de hører til. Der er **77%** af de forbeholdne troende, som savner flere tætte relationer i kirken. Kirken må siges at være udfordret, når det handler om at hjælpe unge til at få flere tættere relationer i kirken.



67% af de forbeholdne troende beder flere gange om ugen, og **36%** beder dagligt. **10%** læser i Bibelen minimum ugentligt. Så selvom de sjældent kommer i kirken, er der en forholdsvis stor gruppe, som holder fast i en kristen praksis på en ugentlig basis.

”Altså jeg kommer primært her på sommer camp og så kommer jeg ellers til nogle større events i løbet af året, men selvom jeg ikke kommer fast i noget fællesskab, så kan jeg altid mærke under lovsangen, at jeg er hjemme. Så jeg kommer her for relationerne med gamle efterskolevenner, og jeg køber ikke jeres bullshit med himmel og helvede og ingen sex, og hvad I ellers kan finde på”

Kvinde 19 år.

Den interviewede melder klart ud, og måske er hun et godt eksempel på en forbeholden troende. Hun orker ikke alle reglerne, men oplevelsen af Gud i lovsangen og betydningen af gamle venskaber gør, at hun vælger at bruge en uge af sin sommerferie på at være en del af et kirkeligt fællesskab. Relationerne og erfaringen af Guder vigtig for hende, men hun er ikke enig i de holdninger, som hun finder i kirken.

49%

Cirka halvdelen af de forbeholdne troende mener, at man går fortabt, hvis man ikke bekender Jesus som sin frelser.



44 % af dem har været fulde inden for den seneste måned.



47% af dem har haft sex eller tænker, at de vil have sex før ægteskabet.



51% mener at sex hører til inden for ægteskabet



19% mener, at homoseksualitet er en synd



55,8% af de forbeholdne troende er enige i, at man skal frit kunne udleve sin seksualitet i kirken



Overordnet kan man sige, at de forbeholdne troende er en gruppe, som kommer meget sporadisk i det kirkelige fællesskab, men et stort flertal af dem oplever, at relationen med Jesus giver dyb glæde og mening, og for de fleste er det at være en del af et kristent fællesskab betydningsfuldt, selvom de måske ikke så ofte, rent fysisk er en del af fællesskabet. De fleste har også en åndelig praksis i løbet af en uge. Rent holdningsmæssigt er der et flertal som er ret forbeholden overfor de værdier og den praksis som de konservative evangelikale fællesskaber står for. Spørgsmålet som denne gruppe stiller til kirken er, kan vi være en del af fællesskabet, selvom vi sjældent kommer og ikke altid deler de samme holdninger?

De tre grupper svar på forskellige livsstilsspørgsmål - set samlet

At man går fortabt, hvis man ikke tror på Jesus som sin frelser, når man dør



Har været fulde inden for den seneste måned.



Har haft sex eller tænker at have sex inden de bliver gift.



Mener, at sex hører til inden for ægteskabet.



At man skal frit kunne udleve sin seksualitet i kirken.



Mener, at homoseksualitet er en synd.



FORTÆLLER DANSKE KIRKELIGE UNGE OM JESUS TIL ANDRE?

For nogle år siden kom Barna - et amerikansk analyse institut med en undersøgelse, som sagde at **47%** af amerikanske unge synes det var forkert at evangelisere. I denne undersøgelse har vi også været nysgerrige på, hvordan unge kristne i Danmark forholder sig til mission og evangelisation.

Jeg har et ansvar for at fortælle om min tro til andre



Som tabellen viser, så er der et stort flertal i alle tre grupper som er enige eller helt enige i, at de har et ansvar for at fortælle om deres tro til andre, som ikke tror. Det er **86,1 %** af de klassisk troende, som er enige, mens det kun er **62,8%** af de forbeholdne troende, som mener, at de har et ansvar for det.

Det er vigtigt at fortælle de gode nyheder om Jesus til andre, som ikke tror.



Så når det kommer til evangelisation, så er der overvejende enighed om, at man har et ansvar for at dele troen men også, at det er vigtigt at få fortalt de gode nyheder om Jesus til andre, som ikke tror.

Det er cirka **50%** af de adspurgte har talt om tro med andre, som ikke tror inden for den seneste måned og de fordeler sig på følgende måde.



Den anden halvdel af de unge svarede, at de sjældent eller aldrig havde samtaler omkring tro.

Når man så spørger de unge, om deres kirkelige fællesskab har klædt dem på til at have samtaler om tro med mennesker, som ikke tror, så er der en ret signifikant sammenhæng mellem det rent faktisk at have samtale om tro og opleve, at man er blevet klædt på til at have samtaler om tro.

Min kirke har klædt mig på til at have samtaler om tro med mennesker som ikke tror



Det kunne indikere, at hvis kirkerne blev bedre til at klæde de unge på til at have samtaler om tro, så ville der også være flere som jævnligt havde samtaler om tro med andre unge, som ikke tror.

Jeg har inden for den seneste måned inviteret en ikke-troende med i kirke



Ovenstående tal indikerer, at der kan være langt fra at have samtaler om tro til, at man rent faktisk inviterer folk med ind i det kristne fællesskab.

Det må give indledning til en vis refleksion over, hvad det er, som gør, at så forholdsvis få unge inviterer deres venner med i kirker, når cirka 3 ud af 4 synes det er vigtigt at gøre.

DE UNGE OG DEN STORE VERDEN

Hvordan er de unges udsyn i grunden, hvad optager dem og bekymrer dem, og hvor vigtig er klimakampen for dem?

De tre ting,
som bekymrer
dem mest er



Deres egen fremtid
Deres familier
Deres venner

Og på fjerdepladsen kommer krig og uro, men der er markant færre, som er bekymret for krig og uro i forhold til de tre første bekymringspunkter.

Bekymringen for klimaet spiller ikke den store rolle. Listen indikerer, at det er de nære ting, som de primært er bekymret for. De havde også mulighed for selv at skrive ting, som skabte bekymring hos dem, og igen var det de nære ting, som blev nævnt såsom kærester, ensomhed, indre uro etc.

Frivilligt arbejde

Over **60%** af de unge laver frivilligt arbejde i kirken, og her er der forskel på grupperne, hvor det er 73% af de klassisk troende, som laver frivilligt arbejde i kirken, så er det kun **35%** af de forbeholdne troende. Det er dog værd at bemærke, at selvom de forbeholdne kommer få gange i kirken, så er over en tredjedel involveret i kirken som frivillige.

22,9% af respondenterne er frivillige udenfor kirken, og de **22,9%** er næsten alle sammen også frivillige i kirken. CFSAs frivillig rapport (Hjære et al.) viser, at **43%** af de 16-29 årige laver frivilligt arbejde, så kristne unge (**61%**) er mere frivilligt engageret end andre unge, selvom det dog primært er i kirken, at de er frivillige.

23%

af respondenterne er frivillige udenfor kirken



60%

af respondenterne laver frivilligt arbejde i kirken

Klima

I den seneste valgkamp blev der talt meget om, at det for de unge var en klimavalgkamp. For kristne unge, så er klimaet ikke nødvendigvis et parameter for valg af kirke.

Lige gyldigt hvilken man gruppe tilhører af de unge kristne, så er det omkring **15%**, som er helt enige i, at det er vigtigt, at deres kirkefællesskab er engageret i klimakampen.

Til gengæld oplever alle grupper, at deres tro hjælper dem til at være håbefulde for jordens fremtid. Ca. 2/3 af respondenterne angiver, at de er enten enige eller helt enige i, at deres tro hjælper dem til at være håbefulde for jordens fremtid.

Konklusion og udfordring

Undersøgelsen har vist, at der blandt kristne unge i kirkerne er tre slags grupper

De klassisk troende

De spørgende troende

De forbeholdne troende

De tre grupper forholder sig på forskellig måde til Gud, kirken og konteksten. Fælles for de tre grupper er, at ca 3 ud af 4 oplever deres relation med Jesus giver dyb glæde og mening, men cirka hver tredje, synes, at det er vanskeligt at udleve deres tru i hverdagen. De tre grupper er ellers forskellige steder i deres åndelige dannelse, og måske er undersøgelsens vigtigste udfordring til kirken, hvordan kan kirken som fællesskab hjælpe hver gruppe og essentielt hver ung kristen til åndelig dannelse med udgangspunkt i den virkelighed, som hver enkelt oplever.

Kara Powell mener, at åndelig dannelse blandt unge kræver, at der er voksne som vil investere sig selv ind i unges liv, og det kræver plads til at unge kan være i fællesskabet med deres spørgsmål og tvivl.

Er de voksne i kirken klar til at give af sig selv og investere tid og energi og hjerte i den næste generation, og er kirken klar til at skabe rum for unges tvivl og spørgsmål?



Litteraturliste

Cur Uni Studerende. 2020.

DUFs Ungeanalyse. www.duf.dk. 2023

Heide Ottosen, Mai, et al. *Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022*. VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2022.

Hjære, Mette, et al. *Civilsamfundet i Norden: indsigter fra otte nordiske forskere om civilsamfundets rolle på velfærdsområdet: et vidensgrundlag udarbejdet i forbindelse med Nordisk topmøde for civilsamfund 2021*. Center for Frivilligt Socialt Arbejde, 2021.

Petersen, Anders. *Præstationssamfundet*. 1. udgave, Hans Reitzel, 2017.

Powell, Kara Eckmann, and Chap Clark. *Sticky Faith: Everyday Ideas to Build Lasting Faith in Your Kids*. Zondervan, 2011.