

Tværkirkelighed – YFC

Teologisk fundament

Vi bekender os til

- Biblen
- Den apostolske trosbekendelse
- Lausannepagten fra 1974
- YFCI's "statement of faith"

Med udgangspunkt i disse arbejder vi ud fra et kristent livs- og menneskesyn.

Vi er optaget af at samle kirken, og vi ønsker at samarbejde med dem, som ønsker at unge skal have en fair mulighed for at møde Jesus.

Vi har ikke vores egen konfession, og vi tager ikke stilling til specifikke lærespørgsmål. Dette finder vi ikke nødvendigt, eftersom vi ikke er en kirke og søger at samarbejde med kirker om at bringe evangeliet.

Hvorfor arbejder vi tværkirkeligt?

1) Tværkirkelighed er begrundet i, hvem Gud er. Enhver kristen er delagtig i treenhedens fællesskab, og vi demonstrerer dette, når forskellige kirker/fællesskaber mødes og tilbyder Jesus og arbejder sammen for at mennesker må møde Jesus. Guds folk er ét og skal leve som ét.

2) Tværkirkelighed er mere end et sindelag. Derfor tror vi på, at tværkirkelighed sker, når vi mødes som brødre og søstre i Jesus Kristus. Vi har alle noget at lære af hinanden på tværs af kirker.

3) I en splittet verden skal kirken stå som et vidnesbyrd om, hvordan Gud kan forene mennesker på tværs af forskelligheder. Jesus beder i Joh. 17: "at de alle må være ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig." Vores enhed står som et vidnesbyrd om Guds væsen.

Principper for vores virke og samarbejde med kirker

1) Vi ønsker altid at søge samarbejdet, før vi søger at gå vores egen vej. Vi er proaktive i at opsøge samarbejde.

2) Enhed og enighed er ikke det samme. Forudsætningen for at mødes er ikke læreenighed men at bekende Jesus som frelser og herre. Vi bekender os til Augustins princip: "Enhed i det væsentlige, forskellighed i det uvæsentlige, kærlighed i alt".

3) Vi vil være evangelistiske ved gøre Jesus kendt blandt unge. Derfor søger vi at indgå samarbejde i projekter, der har samme evangelistiske fokus.

4) Vi vil tjene den lokale kirke, og vi vil være en ressource for det kirkelige arbejde, som allerede er i gang.